



BULLETIJN VAN DE VERBROEDERING DER BELGISCHE ONTMIJNERS
AANGESLOTEN AAN O.S.P.B.

Inhoud

	blz.
1. Reeds vijf jaar	1
2. Verbroedering	2
3. Onze algemene Vergadering	3

M E I
— 1951 —

Secretariaat : Sint-Janstraat, 30 - Tervueren.
Redactie : Kazerne 7/8 Berchem-Antwerpen.

-DRIEMAANDELIJKS-
— Nummer 2 —

Driemaandelijks

DE ONTMIJNER

Tijdschrift

van de Verbroedering der Belgische Ontmijners

SECRETARIAAT

St-JANSSTRAAT, 30, TERVUEREN

P. C. R. 7537.94 - Telefoon 57.31.64



R E D A C T I E

KAZERNE, 7/8 - - BERCHEM

-- Telefoon : 39.40.67 Antwerpen --

Reeds vijf jaar...

Reeds vijf jaar dat onze Verbroedering door het vaststellen van zijn statuten Zijn geboorteakte opstelde.

Reeds vijf jaar dat wij op een prachtige Zomer-morgend fier opstapten door de straten van de gemeente Jette toegejuicht door de inwoners, na vooraf ontvangen te zijn geweest door de Overheden van dit mooie dorpje der Brusselse agglomeratie. 't Is ook daar dat in de namiddag de eerste zitting van onze Algemene Vergadering plaatsgreep. Reeds vijf jaar...

Vandaag nu zal onze Verbroedering de eerste vijf jaar van zijn officieel bestaan vieren. Wij weten dat zij ouder is, gezien zij ietwat vroeger geboren werd gedurende de eerste werkdagen daarginds in de mijnenvelden. Zij kreeg vaste vorm in de schouder van schouder werkende verbroedering. Zij is een kind van onze vreugden maar vooral van onze smarten. Zij is gevormd door het beste van onszelf, en toch moeten wij haar reeds heel veel. 't Is daarom dat wij haar nog moeten helpen groeien om nog voorspoediger te worden.

BELANGRIJK BERICHT

HET PROGRAMMA VAN DE ALGEMENE VERGADERING DIE PLAATS HEEFT TE BRUGGE DE 15 JULI TOEKOMENDE ZAL AAN IEDER LID PER EXTRA BULLETIJN MEEGEDEELD WORDEN.

DIT BULLETIJN ZAL ONDER ANDERE DEN BILAN VAN HET JAAR 1950-1951 ALSOOK ANDERE INLICHTINGEN BEVATTEN.

VERBROEDERING !



ET woord werd, helaas, zo vaak gebruikt (en misbruikt); er werd te pas en (meestal) te onpas, zo willekeurig geschermd met de hogere betekenis die het woord dekt, zodat het zijn oorspronkelijke draagwijdte heeft verloren in onze huidige maatschappij, waarin alles afglijdt naar vervlakking, zelfs der meest edele gevoelens van menselijkheid.

Nochtans heeft het woord zijn diepere betekenis behouden voor hen die, gebonden door een vriendschap die geboren werd uit gemeenschappelijke doodsverachting en plichtsbefef, toen wij, in dienst van Volk en Vaderland elk ogenblik, ons leven waagden om onze medemensen veiliger te weten.

Die doodsverachting die het opsporen der moorddadige tuigen door de vijand achtergelaten op ons van de bezetter bevrijde grondgebied, grensde aan ware heldenmoed en toch volbrachten wij onze taak in alle eenvoud, zonder vertwijfeling, zelfs dan als onze rangen werden gedund door de onverbidde Dood, die, onzichtbaar, ons elk ogenblik vergezelde op de mijnvelden.

In dit gemeenschappelijk trotseren van het gevaar, in het geloof in onze edele taak die we volbrachten, werd die waarachtige broederschap geboren, die slechts ontstaat uit het gezamenlijk volbrengen van een hogere zending.

En in die innige broederschap vonden we zelfs troost als een onzer makkers, verschrikkelijk verminkt, gevallen was op het mijnveld... Bij het akelig visioen aan de achtergebleven vrouw en kinderen, ouders en verloofden, rees

dan het beeld op van de eigen huiskring en de beangstigende vraag of het de volgende dag misschien onze beurt was?

In deze atmosfeer, die elkeen aanvoelde, werd een steeds hechtere band van vriendschap en naastenliefde gesmeed, die is blijven voortleven in elk van ons, nadat hij, na zijn vrijwillige plicht te hebben volbracht (die, juist omdat elk van ons ze zich vrijwillig had opgelegd, boven elke verdenking van eigenbelang staat!) terug het Burgerleven hebben heropgenomen.

Maar, van veel vrienden was dit leven geschonden en de herinnering aan ons gemeenschappelijk werk is onafscheidbaar verbonden aan de achtergebleven invalide makkers, weduwen en weeskinderen.

Zoals wij, op het mijnveld, nooit in de eerste plaats aan eigen zelfbehoud hebben gedacht, denken wij, ook nu nog eerst aan deze laatsten.

Daarom zullen wij in de geest der Verbroedering die de 2.000 ontmiijners bezielden strijden voor hun belangen en het behartigen hunner rechten.

Daarenboven zullen wij verder onze beste krachten inspinnen om die erkenning af te dwingen welke reeds werd toegekend aan, onder meer, politieke gevangenen en werkweigeraars, enz. en waar wij, ontmiijners in volle geweten, ongetwijfeld aanspraak mogen en durven op maken.

ONZE Verbroedering is geen ijdel woord.

Dit zullen wij bewijzen door onze bijdragen te storten en tegenwoordig te zijn op de algemene vergadering, die dit jaar doorgaat te Brugge.

E. VAN CLEVEN.

OM TE LACHEN ...

ONBETROUWBAAR

- Wanneer wij getrouwd zijn, lieveling, aldus sprak hij romantisch en poëtisch, zal alles zonneschijn zijn. Donkere wolken zullen voorbijtrekken, de blauwe hemel...

- Nou, nou, lieveling, onderbrak ze hem, maak er geen weerbericht van. Ze hebben het zo dikwijls fout.

o o o

IN DE TREIN

Er zaten eens drie rijke heren in de trein. De eerste had jeuksel in de zij en dierf zich niet krabben. De tweede had vlooiën en dierf zich niet in de haren wrijven. De derde had een vuile neus en

had zijn zakdoek vergeten.

De eerste kwam op een goede gedachte en zei: « ik... ik koop een kleed voor mijn vrouw met een strikje hier en een strikje daar ». Daarbij krabde hij zich duchtig in de heup.

De tweede volgde snel zijn voorbeeld en zei: « Ik koop een hoedje voor mijn vrouw wmet een bloempje aan de éne zijde en een bloempje aan de andere zijde ». En intussen wist hij zijn onaangename gasten te verwijderen.

De derde wist niet goed hoe hij uit zijn pijnlijke positie moest komen, tot hem ineens iets te binnen schoot. « Ik, zei hij, ik koop noch dit noch dat voor mijn vrouw ». En wreef zich eerst naar links en dan naar rechts onder zijn neus.

En daarmee was weer iedereen op zijn gemak.

(Vici.)

De Minister van Landsverdediging heeft een wetsontwerps neergelegd strekkende tot het geven van gratis onderricht aan al de oorlogswezen.

Voorwaar een verheugend nieuws !

DOODSBERICHT

Wij vernomen het afsterven van de
oud-Ontmiijner
VAN BOSSTRAETEN
van RIJMENAM
Onze innige deelneming

Onze Algemene Vergadering

Onze Algemene Vergadering zal plaats hebben op 15 Juli te Brugge.

Het volledige programma zult U vinden in ons volgend blad, doch van nu af kunnen wij U uit de biecht verklappen, dat aangezien de aanwezigheid van Engelse, Franse en Hollandse ontmijners of oud-ontmijners, deze bijeenkomst de stempel zal dragen van een Congres.

Buiten het groot belang dezer vergadering, krijgen wij een enige gelegenheid de mooie stad Brugge te bezoeken, en voor velen onder U - oud makkers van het Ile Bat. - ze terug te zien, met al de herinneringen die daaraan verbonden zijn.

Sectie Oost-Vlaanderen

Op 10 Maart l.l. werd, zoals beloofd was, in het Huis V.O.V. (U.F.A.C.) te Gent een Non-Stop avond ingericht door de locale sectie van de Verbroedering der Ontmijners in samenwerking met de Verbroedering der Genie 40-45 ten voordele van hun sociale werken.

Generaal Timperman en Mijnheer Scheirens wederkerig Voorzitter van 14-18 en 40-50 der Sectie Oost-Vlaanderen van het V.O.V. (U.F.A.C.) hadden ons met hunne tegenwoordigheid vereerd. De zaal was stampvol en er was leute en plezier.

Den tombola was een waar succes en tot slot tot in de kleine uurtjes bal.

Onze spontane gelukwensen gaan naar het bestuur der beide groeperingen, welke zich geen enkele moeite spaarden voor het wellukken van dit feest en voltallig in de bres stonden. Het feest stond onder de goede leiding van M. Van de Veegaete der Ontmijners en voor het wellukken van den Tombola zorgde M. Wijckaert der Genie. Voor deze beide Makkers een ware bravo!

Namens het Bestuur,
VAN CLEVEN.

Niettegenstaande de modernisatie, die zoveel schoons vernielt, blijft Brugge innig mooi en is steeds zijn bijnaam « Het Venitië van het Noorden » getrouw.

Al de plechtigheden zullen zodanig worden ingericht, dat U alle gelegenheid wordt gegeven, een bezoek te brengen aan de bijzonderste merkwaardigheden, zoals zijn kathedraal, zijn kerken, zijn kapellen, zijn Hallen en musea, die onschatbare kunstwerken bezitten. Zijn begijnhof, zijn groene kaai, zijn Minnewater met zijn zwanen. Zijn oude Poorten, zijn eeuwenoude gebouwen met hun prachtige gevels.

Gij, die Grugge nog niet gezien hebt, zult het oneindig mooi vinden? gij die het terug ziet, zult het schoner en prachtiger vinden en merkwaardigheden ontdekken, die u vroeger ontsnapt waren.

Gij oudontmijners van het Ile Bataljon zult weer eens kans krijgen uw vroegere makkers terug te zien en oude en zoete herinneringen op te halen.

Wij houden allen deze dag vrij.

VERKIEZINGEN

Dit jaar zijn le volgende leden van de beheerraad uittrekkende verkiesbaar: SEVRIN, DIEU, LHOOST, VANDERYDT, LALLEMAND, COTTON, BERTRAND, VAN CLEVEN (vervangt DEBACKER), PIERREUSE (vervangt VANCLEVEN).

Zo er andere kandidaten zijn, moeten zich deze doen kennen voor 1 Juni 1951.

WIJZIGINGEN

AAN DE STANDREGELN

Thans loopt ons maatschappelijk jaar van Maart tot Maart. Aangezien zekere moeilijkheden hieruit zijn geproten, stellen wij u voor het boekjaar te sluiten op einde December van ieder jaar en bijgevolg art. 16 van de standregelen in dien zin te wijzigen door het woordje « Maart » te vervangen door « December ».

LIAISON BELGIQUE - ANGLETERRE

La Médaille de la Tempérance

« Watch and be sober »

A l'occasion de sa visite en Belgique en juillet prochain, le Capitaine Hunt, M.B.E., Président de la Fraternelle des Démineurs Anglais, désire mettre en compétition la « Médaille de la Tempérance » (qu'il serait plus exact d'appeler la « Médaille de l'Intempérance ») qu'il a conquise de haute lutte après des combats homériques et rabelaisiens.

Cette médaille qui se présente comme une décoration, possède toute une histoire.

Elle fut créée en 1897 par quelques humoristes de l'Armée des Indes Anglaises. Pendant la dernière guerre, les Démineurs anglais, qui en étaient les légitimes possesseurs, décidèrent de la mettre en compétition pour aider leur Fraternelle. C'est ainsi qu'en 1945, elle devint l'apanage de la 21^{me} Cie de Bomb Disposal qui s'était révélée « l'Unité ayant consommé la quantité maximum de bière en l'espace de deux heures ». Par la suite, elle fut remise en jeu parmi les hommes, et ceux qui connaissent le Capitaine Hunt, ne s'étonneront pas du fait qu'il en est le possesseur attiré. Elle est maintenant hautement appréciée en Angleterre sous le nom dont il l'a baptisée, à savoir « Beer Disposal Medal ».

Afin de perpétuer les bonnes relations d'amitié formées entre les Démineurs Anglais et les Démineurs Belges, le

Capitaine Hunt fait appel à tous les disciples de Cambrinus qui veulent bien s'affronter avec lui en une joute pacifique et fraternelle.

La réunion aura lieu le lundi 9-7-51 à 14 h. 30 au siège de la Brasserie Piedbœuf à Liège (après visite des installations) en présence des arbitres officiellement désignés et des spectateurs.

Qu'on se le dise !

NÉCROLOGIE

Le camarade MELS P. habitant Spa vient d'avoir la douleur de perdre son dernier né.

* * *

Nous apprenons d'autre part le décès de
Madame WAGENER
survenu le 27-4-51 - rue des Trisches, 83 à Ougrée

Gai, Gai, marions nous...

Humour télégraphique

Ci-dessous texte du télégramme, envoyé par les membres de son équipe, au Caporal Louis Vandekam de la Section de Liège à l'occasion de son mariage avec Mademoiselle Bertha Faymonville, célébré en l'église paroissiale d'Angleur le 5 mai 1951.

Les extrêmes se touchent dit-on
Après les mines désamorcées
et rendus nets nos horizons
A une autre mine parée
Tu vas te mesurer, fiston !
Puisses-tu de moultes années
Lever fièrement l'aiguillon
Pour le bonheur de la mariée
et le grand dam de l'édredon
Per augusta ad angusta

Notre camarade

PREHARPE, Marcel, Edouard, Noël
vient de se voir décerner par Arrêté Royal
du 29-10-50 n° 161.

La croix de guerre 1940 avec Palmes et la Médaille
de la Résistance

pour les actions suivantes :

Membre du Mouvement National Belge ;
Prit part a des actes de sabotage ;
Déroba des armes au profit de la Résistance et les
transporta ;
Exécuta deux missions dangereuses ;
Participa à Vaux-les-Rosiers à un engagement avec
la police ennemie ;
Prit part aux opérations de nettoyage aux environs
de Bruxelles.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

**LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE VIENT DE DEPOSER UN PROJET DE LOI
ASSURANT LA GRATUITE DE L'INSTRUCTION A TOUS LES ORPHELINS DE GUERRE.
VOILA CERTES UNE BONNE NOUVELLE.**