

Herfst  
2006  
Automne

België – Belgique  
PB 2/2429  
Leuven 1



**DE ONTMIJNER**

**LE DÉMINEUR**



Monument GRUPONT - 20 / 06 / 2006

Driemaandelijks tijdschrift  
Bulletin trimestriel  
60<sup>e</sup> Jaar - Année  
Oktober - Octobre 2006  
(04/2006)



Verantwoordelijke uitgever  
Eric. CARETTE  
Naamsessteenweg 100  
B-3053 Oud-Heverlee

## INHOUD - SOMMAIRE

Beauvechain 19 / 10 / 2006	2 - 4
Remise de Commandement - Bevelsoverdracht	5 - 6
Kleine aankondigingen - Petites Annonces	7 - 9
Visite aux Monuments de GRUPONT et RENDEUX	10 - 11
Afghanistan : 21 juillet à Mazar-e Charif	12
Blagues	13 - 14
Poelkapelle 31 mei 2006	15 - 16
Perles de la police	17
BRUGELETTE 2006	18 - 21
Belgian parade cenotaph Ceremony LONDON 2006	22 -24
Agenda Fraternelle/Verbroedering	25

Photo page de garde / Foto schutblad :

Dépôt de fleurs au monument de GRUPONT.  
*Bloemen neerlegging aan het monument van GRUPONT.*

Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique ASBL Numéro d'entreprise : 413.326.304		Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners VZW Ondernemingsnummer : 413.326.304	
<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION - RAAD VAN BESTUUR</b>			
Président	M. BERTIN		Voorzitter
Vice-président	MM. PILLE, VERBIST		Ondervoorzitter
Porte-drapeau	M. FESTAETS		Vaandeldrager
Membres	MM. BODART, CARETTE, HEIDERICH, ISENBORGHES, LIBERT, MOERMAN, PRIGNON.		Leden
Secrétariat	M. NOËL Rue Herman, 26 / 5 1030 SCHAERBEEK ☎ 02 241 10 40 Mail : frdb.kvbo@skynet.be Bank / Banque : <b>001-2960867-18</b>		Secretariaat

Monuments dédiés aux Démineurs / Monumenten opgedragen aan de Ontmijners :

voir / zien : <http://monuments.skynetblogs.be>

Fraternelle / Verbroedering voir / zien : <http://fraternelle-verbroedering.skynetblogs.be>

Bijdrage 2006	001-2960867-18	Cotisation 2006
(1) Verbroedering	5,90 €	(1) Fraternelle
(2) Verbroedering + Steun "E. GEORGE"	8,40 €	(2) Fraternelle + Fonds "E. GEORGE"
(3) Verbroedering + VOV	9,00 €	(3) Fraternelle + UFAC
(4) Verbroedering + Steun "E. GEORGE" + VOV	11,50 €	(4) Fraternelle + Fonds "E. GEORGE" + UFAC

Giften Steun "E.GEORGE"	001-2960867-18	Dons Fonds "E.GEORGE"
-------------------------	----------------	-----------------------

# VERBROEDERING - FRATERNELLE

# 1946 - 2006



Om het zestigjarig bestaan van onze vereniging te vieren organiseren wij een bezoek aan de 1 Wing te BEAUVECHAIN op 19 oktober 2006. Het programma vindt U op de volgende bladzijden.  
Een ideale gelegenheid om vrienden en oud-ontmijners te ontmoeten.  
Wij verwachten U op donderdag 19 oktober 2006 !

Pour fêter le soixantième anniversaire de notre fraternelle, nous organisons une journée spéciale  
au 1 Wing de BEAUVECHAIN le jeudi 19 octobre 2006, voir détails page suivante.  
C'est l'occasion pour vous de revoir les amis et les anciens démineurs.  
Nous vous attendons nombreux !

**BEAUVECHAIN 19 OKTOBER 2006**

**1 Wing**

Base / Basis Charles ROMAN

1320 - BEAUVECHAIN

***(Zie plan Blz 4 / Voir plan page 4)***

PROGRAMME / PROGRAMMA		
Arrivée au Poste 2	10.00 Hr	Aankomst Post 2
Café + briefing	10.00 Hr - 10.45 Hr	Koffie + briefing
Visite Flight Marchetti	10.45 Hr - 11.15 Hr	Bezoek Flight Marchetti
Visite Bird Scaring Unit (fauconniers)	11.15 Hr - 12.15 Hr	Bezoek Bird ScaringUnit (valkeniers)
Repas au Mess All Ranks	12.30 Hr - 14.00 Hr	Middagmaal in Mess All Ranks
Visite au 1Wing Historical Center	14.00 Hr - 16.00 Hr	Bezoek aan 1Wing Historical Center
Verre de l'amitié au "The Wolfsbar"	16.00 Hr	Glas der vriendschap in de "The Wolfsbar"

**MENU**

Potage du jour	Dagsoep
Steak & Frites & Sauces	Steak & Frit & Sauzen
Dessert du jour	Dessert van de dag
Une bière de table ou Eau	Een tafelbier of water

**PRIX / PRIJS : 12,00 €/Pers**

**INSCRIPTIONS / INSCHRIJVINGEN**

**AVANT LE 10 OCTOBRE 2006 / VOOR 10 OKTOBER 2006**

Sectie West Vlaanderen	Fernand MOERMAN	GSM : 0479 33 18 93
Andere secties / Autres sections	Léon NOËL	GSM : 0494 27 46 08

**PAIEMENT / BETALING**

**AVANT LE 10 OCTOBRE 2006 / VOOR 10 OKTOBER 2006**

Par virement au compte	001-2960867-18	Verbroedering / Fraternelle Rue Hermanstraat, 26/5 1030 SCHAERBEEK 02 241 10 40
Door overschrijving op de rekening		



**IMPORTANT**

pour avoir accès au quartier de  
BEAUVECHAIN, vous devez nous  
transmettre, lors de votre  
inscription,  
VOTRE NUMERO DE CARTE  
D'IDENTITE



**BELANGRIJK**

Om toegang te krijgen aan het Kw  
BEAUVECHAIN, moet U, met uw  
inschrijving, uw  
IDENTITEITSKAARTNUMMER  
mee sturen

**MEERDAAL - 27 / 06 / 2006 : REMISE DE COMMANDEMENT / BEVELSOVERDRACHT**

**Lieutenant-colonel Georges VALENTIN**



Né à VERVIERS le 26 septembre 1951.

En 1980, il étudie à l'Ecole Royale Militaire avec la 115<sup>ème</sup> promotion Toutes Armes. Après sa formation initiale, il suit une formation au Centre Logistique de la Force Terrestre à HEVERLEE. Il fait mutation vers la 260 Compagnie Munition à PROPSTEIERWALD (ALLEMAGNE) avec la fonction de chef de Peloton Technique.

En 1981, il suit le cours Officier Rénovateur en Munitions et en 1982 il suit le cours Officier Démineur.

En 1984, il fait mutation au Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) où il exerce la fonction de Chef de Peloton Intervention et ensuite de Commandant en Second de l'unité.

De septembre 1989 à juin 1990, il suit la formation de Candidat Officier Supérieur à l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD).

En juin 1990, il fait mutation vers l'EM du 1 (BE) Corps - Section Logistique à OSSENDORF (ALLEMAGNE) avec la fonction d'Officier Rénovateur en munition pour le 1 (BE) Corps.

Le 26 décembre 1993, il est nommé Major.

Le 06 août 1994, il prend le commandement de la 260 Compagnie Munition à PROPSTEIERWALD (ALLEMANGE), pour préparer le rapatriement de la compagnie qu'il exécute le 29 septembre vers BERTRIX (BELGIOUE).

D'avril à début septembre 1996, il commande la Compagnie de Transport belge à CSG en BOSNIE HERZEGOVINE (BELUGA 2).

Le 02 mars 1998, il quitte BERTRIX pour rejoindre l'EM de la Division Logistique à TERVUREN et occupe la fonction d'Officier Opérations.

Le 16 août 1999, il reprend le commandement du Service d'Enlèvement Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE).

Aujourd'hui, 27 juin 2006, le Lieutenant-colonel VALENTIN quitte l'unité et la vie active .....

**Luitenant-Kolonel Georges VALENTIN**

Geboren te VERVIERS op 26 september 1951.

In 1980 studeert hij af aan de Koninklijke Militaire School, met de 115<sup>e</sup> Promotie Alle Wapens. Daarna volgt hij een opleiding in het Logistiek Centrum van de Landmacht te HEVERLEE waarna hij de 260 Compagnie Munitie te PROPSTEIERWALD (DUITSLAND) vervoegt als chef van het Technisch Peloton.

In 1981 volgt hij de cursus Officier Munitievernieuwer en in 1982 de cursus Officier Ontmijner.

In 1984 doet hij mutatie naar de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) en oefent hij er achtereenvolgens de functies van chef Peloton Interventie en 2de Commandant uit.

Van september 1989 tot juni 1990 volgt hij de cursus Kandidaat Hoger Officier aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).

In juni 1990 vervoegt hij de Staf van het 1 (BE) Corps - Sectie Logistiek te OSSENDORF (DUITSLAND) als Officier Munitievernieuwer van het Corps.

Op 26 december 1993 wordt hij benoemd tot Majoor.

Op 6 augustus 1994 neemt hij het bevel over van de 260 Compagnie Munitie te PROPSTEIERWALD, om de compagnie later dat jaar op 29 september te verhuizen naar BERTRIX.

Van april tot begin september 1996 beveelt hij de Belgische Compagnie Transport aan CSG in BOSNIE HERZEGOVINA (BELUGA 2).

Op 2 maart 1998 verlaat hij BERTRIX om de Staf van de Divisie Logistieke Steun in TERVUREN te vervoegen en er de functie van Officier Operaties uit te oefenen.

Op 16 augustus 1999 neemt hij het bevel over van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).

Vandaag, 27 juni 2006, verlaat Luitenant-kolonel VALENTIN de eenheid en het actieve militaire leven ....

### **Major Eric CARETTE, Ing**



Né à TOURNAI le 08 avril 1963.

En 1986, il obtient son diplôme d'Ingénieur Industriel en mécanique à l'Institut Supérieur Industriel de BRUXELLES (ISIB), formation suivie via l'Ecole Royale Militaire.

Il fait mutation comme commandant de Peloton Approvisionnement à la 7<sup>ème</sup> Compagnie Matériel à MARCHE-EN-FAMENNE.

En 1989, il suit la formation Officier Rénovateur en Munitions et en 1990 il devient Officier Démineur.

Il complète sa formation par le cours OTAN « Neutralisation des engins piégés » à KINETON (UK).

Après sa formation, il occupe la fonction de chef de Peloton Technique du Service de Déminage de la Force Terrestre (SDFT) à HEVERLEE.

De début avril à fin septembre 1994, il commande le premier détachement du SEDEE auprès du "Cambodian Mine Action Centre (CMAC)" au CAMBODGE.

En 1995, il devient commandant en second du Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE).

De septembre 1996 à juin 1997, il suit la formation de Candidat Officier Supérieur à l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD).

En 1997, il reprend le commandement de la 260 Compagnie Munition à BERTRIX

En 2002, il fait mutation vers la Direction Générale des Ressources Matérielles (DGMR) - Land Systems, Sous-section Armement lourd et Munitions, Bureau munitions où il occupe la fonction de Gestionnaire de matériel.

Aujourd'hui, 27 juin 2006, il reprend le commandement du Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs.

### **Majoor Eric CARETTE, Ing**

Geboren te TOURNAI op 08 april 1963.

In 1986 studeert hij af als Industrieel Ingenieur Mechanica aan het " Institut Supérieur Industriel de BRUXELLES" ( ISIB ) waar hij zijn studies via de Koninklijke Militaire School afgewerkt heeft.

Hierna wordt hij pelotonscommandant van het Peloton Bevoorrading van de 7 Compagnie Materieel te MARCHE-EN-FAMENNE.

In 1989 volgt hij de cursus Officier Munitievernieuwer en in 1990 wordt hij opgeleid als Officier Ontmijner. Aansluitend hierop wordt hij aangeduid voor de NAVO cursus "Neutralisatie van sabotagetuigen" te KINETON ( UK ).

Na deze cursussen wordt hij chef van het Technisch Peloton van de Ontmijningsdienst van de Landmacht.

Van begin april tot einde september 1994 is hij detachementcommandant van de eerste ploeg van DOVO die tewerkgesteld wordt bij het "Cambodian Mine Action Centre" in CAMBODJA.

In 1995 wordt hij 2<sup>de</sup> Commandant van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen tot hij in 1997 de vormingscursus voor Hoger Officier volgt aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

In 1997 neemt hij het bevel over van de 260 Compagnie Munitie te BERTRIX en in 2002 muteert hij naar de Algemene Directie Materiaal Resources (DGMR) - Land Systems waar hij in de Ondersectie Zware Bewapening en Munitie de Materieelbeheerder op het bureau Munitie wordt.

Vandaag, 27 juni 2006, neemt hij het bevel over van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen.

## KLEINE AANKONDIGINGEN - PETITES ANNONCES

### 28 mai 2006 : 20 Km de BRUXELLES

Notre marraine, Madame HEIDERICH a participé pour la 8<sup>ème</sup> fois au 20 Km de BRUXELLES.  
Elle a parcouru la distance en 2 h40' .



*Toutes nos félicitations !*

## GEBOORTEN - NAISSANCES



DINA, dochter van De Heer en Mevrouw DUPONT Yves (Adjt DOVO MEERDAAL) geboren op 22 juni 2006.

LISA, dochter van De Heer en Mevrouw WILMAERS Guido (Adjt DOVO MEERDAAL) geboren op 23 augustus 2006.

*Toutes nos félicitations aux heureux parents !*

*Onze hartelijke gelukwensen aan de ouders !*

## HUWELIJK



1Sgt BALLESTERO Gilles (DOVO MEERDAAL) gehuwd met WESMAEL Jennifer op 01/04/06.

1CC VERSTAPPEN Daniel (DOVO MEERDAAL) gehuwd met VAN OUTRYVE Eveline op 10/06/06

1KC ALLOO Christ (DOVO ZEEBRUGGE) gehuwd met DEVOS Annet op 10/06/06.

Adjt WILMAERS Guido (DOVO MEERDAAL) gehuwd met SIANIPAR Sari op 15/07/06.

*Van harte proficiat !*



### NOCES D'OR



Monsieur et Madame Willy TRIEMPONT ont fêter leurs 50 ans de mariage le 11 juin 2006 à la maison communale de TUBIZE et le 15 septembre 2006 en famille.

*Toutes nos félicitations et encore de nombreuses années de bonheur !*

### INVALIDITE

Notre ami Gérard SAUDOYEZ, ancien sous officier démineur devenu EOD NATO, a été placé, après plusieurs opérations chirurgicales lourdes, en invalidité définitive à la date du 01 juin 2006.

*Nous lui souhaitons beaucoup de courage  
et espérons le revoir lors de nos prochaines réunions*

### PENSION - PENSIOEN



LtCol VALENTIN Georges (Chef de Corps /Korpsoverste) op 01/10/06.  
1MP GOYENS Michel (DOVO ZEEBRUGGE) op 01/10/06.  
1CC GAYTANT José (DOVO POELKAPELLE) op 01/10/06.

*Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur nouvelle vie !*

## OVERLIJDEN - DÉCÈS



De Heer VAN KEIRSBILCK Jules, toegetreden lid, Adjudant Landmacht b.d., geboren te BOEZINGEN op 25 augustus 1929 en overleden te POELKAPELLE op 25 juni 2006.

Mevrouw GRYMONPON Noëlle, toegetreden lid, geboren te HOUTHULST op 20 juni 1945 en overleden te ROESELARE op 01 juli 2006



De Heer DEVOLDER Gilbert, Korporaal Chef Landmacht o.r. toegetreden lid, geboren te SINT JORIS NIEUWPOORT op 31 januari 1935 en overleden te KOEKELARE op 12 augustus 2006.

*Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag.*

*Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l'assurance de notre sympathie et nos sincères condoléances*

## VISITE AUX MONUMENTS LE 20 JUIN 2006

Croyant fermement à l'importance du souvenir, notre Fraternelle visite chaque année quelques monuments qui commémorent des démineurs qui ont donné leur vie pour notre patrie. Cette année, les monuments de GRUPONT et RENDEUX étaient l'objet de notre visite.

C'est donc le 20 juin que nous nous rendions à GRUPONT, à partir du SEDEE de MEERDAAL, accompagnés de l'Adjudant de Corps et d'un groupe de militaires actifs et anciens.

Arrivé là-bas, nous étions accueillis par le Lieutenant Colonel VALENTIN et le Major CARETTE (Chefs de Corps actuel et futur), Mme HEIDERICH (Marraine de notre Fraternelle) accompagnée de son mari, Mr. le Bourgmestre JEANGOT, trois échevins et des représentants d'Anciens Combattants de BURE, RESTEIGNE, TELLIN et GRUPONT, parés du drapeau de leur Fraternelle.

Après quelques mots prononcés par notre Président, le Colonel e.r; BERTIN, nous rendions les honneurs et, assisté par la Marraine, le Président déposait des fleurs au monument.



**GRUPONT**

Ensuite, notre détachement était attendu au quartier de MARCHE pour un copieux repas au Club « la Francisque ».

Au monument de RENDEUX, nous avons rendez-vous avec Mr. le Bourgmestre TRICOT, deux échevins et des représentants d'Anciens Combattants de la commune. Les clairons y sonnaient les honneurs et, de nouveau, une couronne était déposée. Après la cérémonie, Mr le Bourgmestre nous invitait à l'Administration Communale pour un verre de l'amitié.

Les monuments érigés à la mémoire de nos anciens compagnons d'arme évoquent à chaque fois des impressions particulières, car ils sont les témoins de pages inoubliables de l'histoire du déminage.

## **BEZOEK AAN DE MONUMENTEN OP 20 JUNI 2006**

Omdat onze Verbroedering vast overtuigd is van het belang van de nagedachtenis, bezoekt ze elk jaar enkele monumenten ter herdenking van ontmiijners die hun leven gegeven hebben voor ons vaderland. Dit jaar waren de monumenten van GRUPONT en RENDEUX aan de beurt.

Op 20 juni vertrokken we dus vanuit DOVO MEERDAAL, vergezeld van de Korpsadjutant en een groep actieve en gepensioneerde militairen, naar GRUPONT.

Daar aangekomen, werden we ontvangen door de Luitenant Kolonel VALENTIN en de Majoor CARETTE (uit- en intredend korpsoverste), Mevr. HEIDERICH (Meter van onze Verbroedering), de Heer Burgemeester JEANGOT, drie schepenen en vertegenwoordigers van de Oud-strijders van BURE, RESTEIGNE, TELLIN et GRUPONT, met het vaandel van hun Verbroedering.

Na een korte toespraak van onze Voorzitter, de Kolonel b.d. BERTIN, betuigden we onze eer en vervolgens werden door de Voorzitter, bijgestaan door de Meter, bloemen neergelegd aan het monument.

Daarna werd onze afvaardiging verwacht in het kwartier van MARCHE voor een rijkelijke maaltijd in de Club "la Francisque".

Bij het monument van RENDEUX hadden we afspraak met de Heer Burgemeester TRICOT, twee schepenen en vertegenwoordigers van de Oud-strijders van de gemeente. De eerbetuiging werd er opgeluisterd door klaroenen en opnieuw werd een krans neergelegd. Na de plechtigheid nodigde de Heer Burgemeester ons uit voor een vriendschapsdrank op het gemeentehuis.



**RENDEUX**

De monumenten opgericht ter nagedachtenis van onze voormalige wapenbroeders roepen telkens weer een bijzonder gevoel op, want ze zijn de getuigen van onvergetelijke pagina's uit de geschiedenis van de ontmiijning.

Michel LIBERT  
Secrétaire Section de LIEGE

## AFGHANISTAN

### 21 juillet 2006 à Mazar-e Sharif

Le 21 juillet dernier, le petit contingent belge détaché au Regional Command North de l'ISAF a célébré la fête nationale en grande pompe.

Une parade officielle a pu être organisée. Un levé de drapeau accompagné de la Brabançonne a eu lieu au milieu de ce désert aride du nord de l'Afghanistan.

Moment surréaliste mais émouvant qui s'est ensuite prolongé par un bon repas auquel ont participé le Général KNEIP (GE), Commandant du RC-North ainsi que des représentants de différentes nationalités conviés pour l'occasion par les huit soldats Belges.

Tous furent agréablement surpris de la qualité de notre accueil mais aussi de la finesse du repas qui nous changeait de la tambouille habituelle...

Merci à tous les participants pour cette marque de respect envers notre petit mais néanmoins chaleureux pays aux dires de tous les convives.

Mais comme le disait Léopold II : « Un pays avec un accès sur la mer n'est jamais petit »

NDLR : nous cherchons toujours désespérément la plage pour nous baigner car les températures oscillent entre 40 et 60°.

1MC Philippe ANDRIES  
J3 EOD / IEDD SA  
RC-North MAZAR-e SHARIF  
ISAF- AFGHANISTAN





Helpdesk : " En dan toetst u nu F 8."

Klant : " Hij doet het niet."

Helpdesk : " Wat heeft u precies gedaan ?"

Klant : " Ik heb acht keer op de F-toets gedrukt zoals je zei, maar er gebeurt niks."

*Klant : " Mijn toetsenbord doet het niet meer."*

*Helpdesk : " Weet u zeker dat het ingeplugd zit in de computer ?"*

*Klant : " Nee. Ik kan niet achter de computer komen."*

*Helpdesk : " Pak uw toetsenbord op en loop tien meter naar achteren."*

*Klant : " Oké."*

*Helpdesk : " Kwam het toetsenbord met u mee ?"*

*Klant : " Ja."*

*Helpdesk : "Dat toetsenbord is dus niet ingeplugd. Staat er misschien nog een ander toetsenbord "*

*Klant : " Ja...er staat hier nog eentje. Ah...die doet het wel !"*

Helpdesk : Uw wachtwoord is een kleine "a" van appel, een hoofdletter "V" als in VICTOR, het nummer "7".

Klant : " Is dat een hoofdletter 7 ?"

*Een klant kon geen verbinding maken met het Internet.*

*Helpdesk : " Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord gebruikt ?"*

*Klant : " Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien doen."*

*Helpdesk : " Kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat was ?"*

*Klant : " Vijf sterretjes."*

Helpdesk : " Welk antivirus programma gebruikt u ?"

Klant : " Netscape."

Helpdesk : " Dat is geen antivirus programma."

Klant : " Oh, sorry...Internet Explorer."

*Klant : " Ik heb een groot probleem. Een vriend van mij heeft een screensaver op mijn computer gezet, maar iedere keer dat ik de muis beweeg, gaat hij weg !"*

Helpdesk: " Met Microsoft Tech. Support, kan ik u helpen ?"

Oude vrouw : " Goedemiddag ! Ik heb nu al vier uur op jullie zitten wachten ! Kunnen jullie me alstublieft zeggen hoe lang het duurt voor jullie me helpen ?"

Helpdesk : " Uhh..? Pardon, ik snap het probleem niet helemaal."

Oude vrouw : " Ik heb zitten werken in Word en ik heb meer dan vier uur geleden de helptoets al ingedrukt.

Kun je me zeggen wanneer jullie nu eindelijk komen ?"

*Helpdesk : " Hoe kan ik je helpen ?"*

*Klant : " Ik ben mijn eerste e-mail aan het schrijven."*

*Helpdesk : " OK, en wat is het probleem ?"*

*Klant : " Wel, ik krijg wel de letter a, maar hoe zet ik er nu een rondje omheen ?"*

## QUELQUES REMARQUES DE PROFS SUR LES CARNETS DE NOTES

*D'un prof d'Histoire Géo :*

" Attentif en classe.....au vol des mouches ! "

*D'un prof de Français :*

" A touché le fond.....mais creuse encore ! "

*D'un prof de Physique :*

" En nette progression.....vers le zéro absolu ! "

*D'un prof d'E.P.S. :*

" A les prétentions d'un cheval de course.....et les résultats d'un âne ! "

*D'un prof d'art plastique*

" Un vrai touriste aurait au moins pris des photos ! "

## BON A SAVOIR

A l'origine, le Coca-Cola était vert.

Il y a chaque jour plus de billets imprimés pour le Monopoly que pour le Trésor US.

Les hommes peuvent lire une plus petite écriture imprimée que les femmes, par contre les femmes entendent mieux.

Pourcentage du continent africain encore sauvage : 28% ?

Maintenant écoutez ça : pourcentage du continent nord-américain encore sauvage : 38%.

Les plus jeunes parents au monde avaient 8 et 9 ans et vivaient en Chine en 1910.

## LES ENFANTS

An 3000 avant Jésus Christ, d'un prêtre Egyptien :

Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde est proche !

An 1000 avant Jésus Christ, pierre gravée trouvée à BABYLONE :

Cette jeunesse est fondamentalement gâtée, méchante, incrédule et paresseuse. Nous ne verrons plus la jeunesse d'antan. Elle ne réussira pas à sauvegarder notre culture !

An 450 avant Jésus Christ, de SOCRATE :

Notre jeunesse aime le luxe et a de mauvaises manières, elle méprise l'autorité et ne respecte plus l'âge.

An 2006 après Jésus Christ : y a-t-il quelque chose de changé !!

**POELKAPELLE 31 MEI 2006**

Onze ondervoorzitter heeft voor ons naar de toespraak van Adjt – Maj Eddy VEYS, tijdens de parade ter gelegenheid van de herdenking van het ongeval op 07 mei 1986, geluisterd. Hieronder kunnen jullie een samenvatting lezen.

Geachte genodigden, dames en heren, collega's,

Terug in de tijd.

Toen ik hier eind de jaren zeventig toekwam (76) zag het er hier heel anders uit.

Verouderde infra, geen verharde wegen, enkel één weg naar het vernietigingsplein die op dagen zoals nu met regen, werd omgetoverd tot één grote modderpoel.

Gebouwen, in hout, die nog dienst hadden gedaan op het vliegveld van WEVELGEM.

Langs die éne weg lagen links en rechts verschillende dumps met HE munitie soms badend in het water, wachtend tot ze vernietigd werden in de springputten.

De gasmunitie lag opgeslagen links van de weg in het bos, onttrokken uit het zicht, wachtend tot ze in zee gedumpt mocht worden.

Het verdrag van OSLO (1972) maakt een einde aan deze dumpingen.

Uitzonderlijk werd er in 1980 nog een laatste maal 250 ton Mun gedumpt. Deze gasmunitie werd in betonnen blokken geplaatst en gedumpt in de Golf van GASCOGNE.

De later binnenkomende mogelijke gasmunitie werd verder gestockeerd in deze oude dumps, en deze, bleven maar groeien nu er niet meer gedumpt mocht worden. De stockage was er niet optimaal.

Begin de jaren tachtig werd werk gemaakt van nieuwe infra en onteigeningen.

Er werden nieuwe stockageplatformen gebouwd om de nieuw binnen gekomen gasmunitie te stockeren, die van de oude dumps gingen later naar daar overgebracht worden, wat we eigenlijk niet zo goed zagen zitten (de vele manipulaties).

Op .....een gegeven moment komt dan het formele bevel om met de transfer te beginnen.

7 mei 1986

Twintig jaar geleden, de morgen van 07 mei vertok ik 'smorgens met een EOD ploeg, niets vermoedend, op zending. In de vroege namiddag kwamen we terug naar het kwartier. Op het kruispunt van de Vijf Wegen stond een rijkswachter. Hij liet ons gewoon doorrijden. Raar, dachten we. Er is toch geen wielervedstrijd bezig zeker. Maar neen de kermissen zijn hier pas in het najaar. Aan de Counterdreef gekomen stond er weer rijkswachter en politie. Toen dachten we aan iets anders. Aan het wachtlokaal gekomen, werden we snel ingelicht over het ongeval dat had plaats gehad.

Kort na de middag op woensdag 7 mei 1986 heeft het noodlot toegeslagen.

Tijdens het verplaatsen van de munitie naar de nieuwe stockageplatformen ontplofte één van deze projectielen. Vier collega's laten het leven en één werd gewond.

**André RONSMANS** (34), den Dré, kwam in 1971 bij DOVO HEVERLEE. Na jaren tevergeefs proberen om uit HEVERLEE weg te geraken kan hij in 1984 naar het peloton POELKAPELLE muteren. Hij heeft er niet lang kunnen van genieten. Een bekwame en vakkundige Chef, doch die woensdag liet hij tijdens de uitvoering van deze opdracht het leven.

**Xavier DE MOOR** (33), the King van het hellegat, zo noemde hij het vernielingsterrein, waar hij als bulldozeroperator heer en meester was. Toegewijd en steeds inzetbaar liet hij ook die dag het leven.

**Jean LABBEKE** (33), eveneens ijverig bulldozeroperator, een man op wie men steeds kon rekenen, helaas die dag werd ook hij uit het leven weggerukt.



**Wilfried VINCKIER** (41), de oudste onder hen, een rustige man met jaren ervaring heeft ook deze opdracht met zijn leven moeten bekopen.

**Willy VYNCKE** overleefde de ontploffing doch hij werd voor het leven getekend, fysisch maar vooral psychisch. Hij werd nooit meer dezelfde.

Na deze tragische gebeurtenis hebben nog een viertal mensen de dienst verlaten (9 mensen op een effectief van 25 man).

Na het ongeval kwam alles in een stroomversnelling, er werd beslist werk te maken van de opruiming en ontmanteling van de gasmunitie. Er kwam nieuwe infrastructuur, de bouw van het IDG (Identificatiegebouw) en het OMG (Ontmantelingsgebouw), nieuwe machines, moderne technologieën.

Laten we bij de bloemneerlegging hulde brengen aan Dré – Xavier – Wilfried – Jean – Leon Vandaele – Eric Desaever en de 7 mensen van de Marine, gestorven, voor hun inzet om de veiligheid van collega's en burgerbevolking.

Straks kunnen we dan overgaan tot het identificeren van de laatste obus "van de erfenis".

Dank u wel.



**Adjt-Maj VEYS Eddy**



**30 Mei 06 : I...r (61426)**

Granaat werd in afgesloten brievenbus gelegd nabij de openbare weg. Precieze ligplaats en sleutel brievenbus te bevragen aan het onthaalpunt van het ziekenhuis (ingang grote glazen draaideur).

*La grenade a été placée dans la boîte aux lettres fermée. La localisation précise et la clé de la boîte aux lettres est à demander à l'accueil de l'hôpital (entrée grande porte vitrée tournante).*

Ik moet wel preciseren dat het een psychiatrisch ziekenhuis is. Ik hoop dat ze niet te veel briefwisseling zullen krijgen voor onze tussenkomst.

*Je dois préciser qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique, j'espère qu'ils ne recevront pas trop de courrier avant notre intervention.*

---

**07 Aou 06 : C...y (62080)**

+/- 1000 cartouches 30/30 et 9 mm stockées dans l'incinérateur (éteint) du commissariat.

+/- 1000 patronen 30/30 en 9 mm opgeslagen in de verbrandingsoven (gedoofd) van het commissariaat.

**J'ESPÈRE POUR EUX QUE L'INCINÉRATEUR EST ÉTEINT !!!**

**IK HOOP HET VOOR HUN DAT DE VERBRANDINGSOVEN GEDOOFD IS !!!**

---

**21 Aou 06 : V . . . n (62162)**

Betreft grote 9 mm patroon : diameter +/- 8 cm en lengte +/- 25 cm

*Concerne grande cartouche 9 mm : diamètre +/- 8 cm et longueur +/- 25 cm*

**IK ZOU NIET DAT PISTOOL WILLEN DRAGEN !!!**

***JE NE VOUDRAIS PAS PORTER LE PISTOLET QUI TIRE UNE PAREILLE CARTOUCHE !!!***

---

**22 Aug 06 : L . . . K - P . . . E**

Obus : doorsnede 12 cm, aantal 40 cm

*Obus : diamètre 12 cm, quantité 40 cm*

**IK WIS NIET DAT ZE DE OBUSSEN AAN DE METER VERKOCHTEN !!!**

***JE NE SAVAIS PAS QU'ILS VENDAIENT LES OBUS AU MÈTRE !!!***

## **LES DEMINEURS DETRUISENT DES MUNITIONS DE GUERRE A BRUGELETTE**

(Source : VOX Magazine/ Juin 2006)

Le sous-sol du territoire belge est encore truffé de munitions des deux conflits mondiaux. Outre leurs interventions très médiatisées lors d'alertes à la bombe ou de colis suspects, les démineurs du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE), passent une bonne partie de leur temps à éliminer cet héritage explosif.

À BRUGELETTE par exemple, où ils ont récemment neutralisé un important stock de munitions de la grande guerre.

### Contexte historique

Le commandant d'aviation Jan SVELKOELS, commandant de la Compagnie SEDEE de MEERDAAL, s'est enquis de l'histoire de l'entrepôt souterrain de BRUGELETTE. Il remonte à la Première Guerre mondiale : "À l'époque, un abbé du petit village de BRUGELETTE, en Hainaut rural, faisait de la résistance. À proximité de la voie de chemin de fer, il notait systématiquement les heures de mouvements des convois et en détaillait au mieux le chargement. Au cours de ses activités, il découvre par hasard un dépôt de munitions allemand. Il communique cette information à la résistance qui fait promptement sauter cet arsenal. Malheureusement, les explosions étaient souvent fragmentaires à l'époque. Pire ! Suite à la déflagration, une partie des obus, encore intacts, s'éparpille. Après l'Armistice, le Service de destruction de matériel (SDM) est chargé d'éliminer tous les engins encombrants. Malheureusement, il ne disposait pas des moyens actuels. Plutôt que de les détruire, les spécialistes du SDM les enfouirent dans un espace de stockage souterrain et le recouvrirent d'une dalle de béton et de plusieurs mètres de terre. Un peu plus tard, l'armée rachetait ces dépôts souterrains pour en faire de petits domaines militaires. Un ancien démineur m'a renseigné sur l'existence d'une décharge de munitions à BRUGELETTE. Après une détection minutieuse, nous en avons retrouvé des deux côtés de la voie ferrée. Le mardi 18 avril, nous avons entamé la grande opération de nettoyage."

### Excavations

Le premier entrepôt souterrain a été entièrement démantelé en quelques jours. Vu l'origine des munitions (françaises, anglaises, allemandes...), il s'agissait probablement d'un ancien point de collecte. Au total, ils ont mis à jour deux tonnes et demi de munitions.

De l'autre côté du chemin de fer, dans le fond du jardin d'un démolisseur et d'un agriculteur, les démineurs découvrent une décharge nettement plus grande, contenant apparemment entre deux cent cinquante et trois cents tonnes d'obus d'artillerie allemands (de calibre de 80 à 170 millimètres) de la Première Guerre mondiale, dont certains toxiques. Ils sont enterrés à deux mètres cinquante de profondeur en trois couches parallèles (deux de cent trente mètres de long et une de cent cinquante mètres), noyées sous une couche de béton.

### Organisation du chantier

Pour que les travaux de nettoyage s'exécutent dans les conditions de sécurité requises, les opérations ont été précédées de réunions de coordination avec les autorités locales. Le jour même, le chemin d'accès est fermé et un périmètre de sécurité est tracé dans un rayon de trois cents mètres. Chaque collaborateur travaillant sur place est informé des mesures à prendre en cas d'explosion imprévue. Le cas extrême est envisagé et réglé dans les moindres détails, un accident avec munitions toxiques. Un masque anti-gaz doit toujours être à portée de main tandis qu'un message d'alerte spécifique est mis au point en collaboration avec l'urgentiste de la localité voisine d'ATTRE. Question de pouvoir diffuser immédiatement toutes les informations utiles et de connaître à l'avance les mesures d'urgence prescrites.

Six démineurs de MEERDAAL sont envoyés pour l'opération de nettoyage, renforcés de deux collègues de POELKAPPELLE. Ces spécialistes assistent les opérateurs de pelleteuses, nettoient les obus, les identifient (pour ensuite les détruire plus facilement en groupe) et les conditionnent pour le transport. Chacune des deux compagnies SEDEE emmagasine une partie des munitions recouvrées. Sur le terrain d'exercice prévu, les démineurs anéantiront ces stocks pour de bon au moyen d'explosifs.

Sur le chantier de BRUGELETTE, les spécialistes du SEDEE collaborent aussi avec d'autres militaires. Le génie a détaché deux chefs de chantier et deux opérateurs d'engins de génie. Ils ont dès le départ installé des conteneurs et placé des renforts souterrains par des plaques hexagonales. Enfin, même la logistique est mise à contribution avec des chauffeurs et un transport adapté pour transférer les munitions vers MEERDAAL et POELKAPPELLE.

Photo 1 & 2 : Vues du chantier / Photo 3 : le Cdt SAVELKOELS, Officier responsable



## **ONTMIJNERS RUIJEN OORLOGSMUNITIE OP IN BRUGELETTE**

(Source : VOX Magazine/ Juni 2006)

Niet-ontploffte munitie uit beide wereldoorlogen ligt nog steeds her en der verspreid over het hele grondgebied. De ontmijners van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Oorlogstuigen (DOVO) hebben hun handen vol met de eliminatie van deze explosieve erfenis. Naast hun bekende tussenkomsten bij bommeldingen of bij verdachte pakjes, wieden ze voortdurend oorlogsonkruid. In BRUGELETTE bijvoorbeeld, waar ze onlangs een omvangrijke munitiestock uit WO I opruimden.

### Historische achtergrond

Commandant van het vliegwezen Jan SAVELKOELS, compagniecommandant van de DOVO-compagnie in MEERDAAL, heeft zich verdiept in de voorgeschiedenis van de ondergrondse munitieopslagplaats in BRUGELETTE. Hij neemt ons even mee terug naar 1914-18. "Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte een abt in het Henegouwse plattelandsdorpje BRUGELETTE mee met het verzet. In de buurt van de spoorweg noteerde hij systematisch de vertrek- en aankomsttijden van de treinen en vermeldde hij zoveel mogelijk details van de ladingen. Bij deze activiteiten stuitte hij toevallig op een munitiedepot van de Duitsers. Hij gaf de informatie meteen door aan verzetslieden, die het depot daarop prompt opbliezen. Jammer genoeg ging het in die tijd meestal om onvolledige ontploffingen, waarbij een deel van de munitie als gevolg van de ontploffing gewoon in de buurt werd rondgeslingerd. Na de oorlog ontfermde het SDM (Service de Destruction de Matériel) zich over deze niet-ontploffte tuigen. Zij beschikten echter niet over dezelfde middelen als nu. In plaats van ze te vernietigen, dumpten de SDM-specialisten de munitie in een uitgegraven opslagruimte. Daar legden ze een betonlaag en enkele meters aarde bovenop. De legeroverheid kocht vervolgens die dumpplaatsen op en maakte er zo kleinschalige militaire domeinen van. Een oud-ontmijner bracht mij op de hoogte van het bestaan van zo'n munitiedump in BRUGELETTE. Na een minutieuze detectie hebben we er aan beide kanten van de spoorweg een teruggevonden. Op dinsdag 18 april zijn we hier aan de slag gegaan voor de eigenlijke grote schoonmaak."

### Blootgelegd

De eerste ondergrondse opslagplaats was al op enkele dagen volledig ontmanteld. Vermoedelijk ging het om een verzamelpunt van allerlei teruggevonden oorlogsmunitie, want de DOVO-specialisten vonden er uiteenlopende springtuigen van verschillende origine (Franse, Duitse, Engelse,...) terug. Uiteindelijk groeven ze er zo'n 2,5 ton oorlogsmunitie op.

Aan de andere kant van de spoorweg, in de achtertuin van een schroothandelaar en een landbouwer, stuitten de ontmijners echter op een veel grotere dump, met naar schatting in totaal 250 à 300 ton Duitse artillerieobussen (kalibers 8 cm, 8,8 cm, 10.5 cm, 15 cm en 17 cm) uit WO I. Het gaat zowel om obussen met springstof als met toxische lading. Deze lagen op 2,5 meter diepte in drie evenwijdige stroken ingegraven, overdekt met een laag beton. Het gaat om twee stroken van 130 meter lang en één van 150 meter.

### De werforganisatie

Opdat de opruimingswerken in alle veiligheid kunnen verlopen, gaan verschillende coördinatievergaderingen met de lokale autoriteiten de eigenlijke werkzaamheden vooraf. De toegangsweg wordt afgesloten en er geldt een veiligheidsperimeter met een straal van 300 meter. Verder is elke medewerker ter plaatse op de hoogte van de te nemen maatregelen bij een onvoorziene ontploffing. Zelfs het worst case scenario, een ongeluk met toxische munitie, is tot in de puntjes uitgekend. Zo heeft iedere betrokkene ter plaatse voortdurend een gasmasker bij de hand, terwijl een typealarmbericht is uitgewerkt in samenwerking met de spoedarts in ATTRE. Kwestie van alle nodige inlichtingen rond een incident meteen door te kunnen geven en de overeenkomende noodmaatregelen op voorhand te kennen.

Voor de eigenlijke opruiming levert de DOVO-compagnie uit MEERDAAL zes ontmijners. Twee collega's uit POELKAPELLE versterken het team. Deze specialisten begeleiden de opgraving van de munitie, reinigen de obussen om ze te identificeren (en om ze nadien makkelijker gezamenlijk te vernietigen bij een zogenaamde ontploffing uit sympathie), en maken ze klaar voor transport. Beide DOVO-compagnies slaan elk een deel van de teruggevonden munitie tijdelijk op. Volgens een vast vernietigingsprogramma en op speciaal daartoe voorziene oefenterreinen bouwen de ontmijners tenslotte deze voorraden af door ze stelselmatig met behulp van springstof op te blazen.

Op de werf in BRUGELETTE werken de DOVO-specialisten ook nog samen met andere militairen. De genie levert twee werfleiders en twee operatoren van graafstuigers. Zij hebben bij aanvang ook containers geïnstalleerd en grondversterkingen met hexagonale platen aangebracht. Tot slot draagt ook de logistiek haar steentje bij met chauffeurs en aangepast vervoer om de opgegraven munitie veilig naar MEERDAAL en POELKAPELLE over te brengen.

## BELGIAN PARADE CENOTAPH CEREMONY LONDON 2006

(Source : Magazine - Ministry of Defence/Ceremonies office - juillet 2006)

### HISTOIRE

Le 17 février 1934, le roi des Belges ALBERT Ier perd la vie en escaladant les rochers à MARCHE-LES-DAMES. Ému par la mort de son neveu, le Roi d'ANGLETERRE GEORGE V offre aux Belges un privilège accordé à aucune autre nation : organiser annuellement au Cénotaphe de Whitehall à Londres un défilé en armes en hommage à notre pays. Ce défilé a lieu tous les ans, le premier dimanche qui précède la fête nationale et est dédié au Roi Chevalier, à nos troupes de la Première Guerre Mondiale, et à la fraternité entre soldats des deux nations sur le front de l'YSER. Cette commémoration a une longue histoire mais les liens qui unissent notre pays à la Grande-Bretagne sont bien plus anciens.

Le Royaume-Uni est impliqué de près dans la création de l'Etat Belge. Dès 1830, les grandes puissances de l'époque (Grande-Bretagne, France, Prusse, Autriche et Russie) décident de la tenue d'une table ronde dans le but de fixer le sort de la Belgique. La reconnaissance de notre pays est subordonnée à une condition de stricte neutralité : c'est chose faite par le traité de LONDRES signé en 1839, par lequel la Grande-Bretagne se porte garante de notre neutralité. Celle-ci constitue la clé de voûte de la stratégie britannique, car Anvers et Ostende sont considérées comme des "canons de fusil" pointés sur le cœur de la Grande-Bretagne.

Quand l'Allemagne (un des états signataires du traité de Londres) envahit la Belgique le 4 août 1914, la Grande-Bretagne déclare immédiatement la guerre. Une armée britannique forte de 110.000 hommes s'embarque pour la Belgique livrant une première bataille le 24 août 1914 près de Mons. En même temps un grand nombre de Belges se réfugient en Angleterre. En 1915, un village est baptisé "Elisabethville" (d'après le nom de la Reine des Belges). Plus de 6.000 Belges y vivent sous les lois belges. Quatre ans plus tard, près de 195.000 soldats du Commonwealth ont perdu la vie dans les polders du «Westhoek» en Flandre Occidentale : la région était complètement détruite et des villages entiers ont disparu des cartes.

Les Anglais sont une fois de plus venus à notre secours lors de la Seconde Guerre mondiale. Quelque 15.000 Belges se réfugient en Grande-Bretagne. Une partie du gouvernement belge s'installe à Londres pour continuer la lutte. Des nombreux ressortissants du Commonwealth meurent pour protéger les frontières et la population. De nombreux Belges combattent au côté de leurs camarades britanniques au sein des "Forces belges de Grande-Bretagne". Ils forment des unités entières comme la célèbre Brigade PIRON ou les 349<sup>ème</sup> et 350<sup>ème</sup> escadrilles de la RAF. Les marins de la marine marchande aussi prennent tous les risques et perdent 855 des leurs à bord des quelques 100 navires belges coulés. Tous ces hommes sont à la base d'une nouvelle Europe, une Europe plus tolérante, dont la paix et la solidarité sont les valeurs essentielles. Commémorer leur courage et leur sacrifice au cours des deux Guerres est un devoir. Voilà pourquoi cette tradition se perpétue à Londres chaque année.

Un cénotaphe est un monument érigé à la mémoire de tous ceux qui partout dans le monde sont tombés pour leur pays. Le mot vient du grec et signifie "mémoire vide" : kenos (vide) et taphos (tombe). D'autres cénotaphes existent à travers le monde mais le plus connu est celui de Londres. Il fût érigé par Sir Edwin LUYTENS en 1919-1920 à la demande de LLOYD GEORGE (alors premier ministre). L'inscription sur la pierre de Portland porte la mention : "The Glorious dead".

Chaque année, le dimanche qui précède ou suit immédiatement le 11 novembre, les Britanniques commémorent en grande cérémonie leurs compatriotes qui ont perdu la vie "in the line of duty"

Depuis 1934, l'Association des Vétérans belges de Grande-Bretagne organise l'émouvante cérémonie au Cénotaphe, rejointe plus tard par les Vétérans de "40-45". Cependant chaque année leurs rangs diminuent; c'est la raison pour laquelle a été créé un comité de soutien belge (sous l'impulsion de plusieurs fraternelles patriotiques). Cette année, le ministre de la Défense, Monsieur André FLAHAUT, a décidé que la Défense coordonnera cette parade en collaboration avec l'Amicale des anciens combattants en Grande-Bretagne, le comité de soutien et l'ambassade de Belgique. Il a insisté aussi pour que les jeunes soient présents à cette cérémonie. "La parade au Cénotaphe rappelle le lourd tribut que les Anglais et Belges, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont payé pour notre liberté. Il est primordial que nos jeunes en prennent conscience et se souviennent, quand eux-mêmes devront faire des choix..."

"We will remember them !"

### GESCHIEDENIS

Op 17 februari 1934 komt de Belgische Koning ALBERT I om het leven bij een val van de rotsen in MARCHE-LES-DAMES. Aangegrepen door de dood van zijn neef, beslist Koning GEORGE V van GROOT-BRITANNIË om de Belgen een eer toe te kennen die geen enkel ander land ooit te beurt zal vallen : een jaarlijkse parade, in uniform en gewapend, op WHITEHALL aan de Cenotaaf, het monument voor de gesneuvelden in LONDEN. Deze Belgische parade in LONDEN vindt sindsdien ieder jaar plaats op de zondag voor de Belgische nationale feestdag en huldigt de nagedachtenis van de "Koning Ridder", de heldhaftige Belgische troepen uit Wereldoorlog I en het broederschap tussen de Britse en Belgische soldaten aan het Yzerfront. Deze herdenking kent een lange geschiedenis, maar de banden tussen ons land en Groot-Brittannië gaan nog veel verder terug...

Het Verenigd Koninkrijk was bijvoorbeeld nauw betrokken bij het ontstaan de Belgische staat. Na de opstand in 1830 besloten de grootmachten van toen (Groot-Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) rond de tafel te gaan zitten om te beslissen wat er met het kleine België moest gebeuren. In Londen besloten ze ons land de onafhankelijkheid toe te kennen ondervoorwaarde van een strikte en eeuwige neutraliteit. Een uiteindelijk Verdrag van LONDEN werd ondertekend in 1839 waarbij LONDEN zelfs borg stond voor onze neutraliteit. Dit was een cruciaal onderdeel van de Britse strategie, want Antwerpen en Oostende stonden bekend als "geweerlopen, gericht op het hart van Groot-Brittannië".

Toen Duitsland (als één van de ondertekenaars van het Verdrag van Londen) België op 4 augustus 1914 binnenviel, verklaarde het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk de oorlog aan de bezetter. Een expeditieleger van 110.000 man vertrok naar België om er een eerste maal slag te leveren op 24 augustus bij MONS. Ondertussen vonden vele Belgische vluchtelingen een onderkomen op het Britse eiland. In 1915 werd er zelfs een dorpje opgericht met de naam "Elisabethville" (naar de Belgische koningin). De meer dan 6.000 Belgen die er woonden, werden zelfs berecht via de Belgische wetten. Vier jaar later was het eindsaldo van de oorlog afgrijselijk : ongeveer 195.000 soldaten van het Britse Commonwealth lieten het leven in de Westhoek, de regio was volledig verwoest en hele dorpen van de kaart geveegd.

Ook in de Tweede Wereldoorlog kwamen de Britten ons ter hulp. Opnieuw vonden 15.000 Belgische vluchtelingen steun en onderkomen binnen de Britse grenzen. Zelfs een deel van onze regering vluchtte naar LONDEN en zette van daaruit haar beleid voort. Opnieuw kwamen er vele manschappen van de Commonwealth om bij de verdediging en bevrijding van onze grenzen en onze mensen. Deze keer vochten heel wat Belgen niet langzij maar in de rangen van de Britten. "The Belgian Forces in the United Kingdom" droegen hun steentje bij om ons land haar onafhankelijkheid terug te geven na de noodgedwongen capitulatie. Aan de zijde van de Royal Navy ; bij de koopvaardijvloot, die met meer dan honderd gezonken schepen en 855 op zee gestorven lieden een zeer zware tol betaalde, of in de landeenheden, zoals de Brigade Piron, alsook in de luchteenheden, zoals liet 349<sup>ste</sup> en 350<sup>ste</sup> squadron. Ze vertrokken anoniem, ze keerden terug als helden. Ze legden de grondslag voor een nieuw



Europa, een Europa dat verdraagzaamheid, vrede en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Het is voor hun moed en opoffering in beide Wereldoorlogen dat we ieder jaar samenkomen aan de Cenotaaf op Whitehall in LONDEN.

Een Cenotaaf is een monument, opgericht ter ere van zij die elders stierven voor het vaderland. Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent zoveel als "leeg graf" : kenos (leeg) en taphos (graf). Wereldwijd bestaan er zeer veel dergelijke monumenten, maar die van LONDEN is de bekendste. Op aanvraag van LLOYD GEORGE (toenmalig eerste minister) werd hij in 1919-1920 opgetrokken uit portlandsteen door SIR EDWIN LUTYENS. De inscriptie op de steen leest veelzeggend : "The Glorious Dead". Ieder jaar, op de zondag net voor of na 11 november, houden de Britten er een grote herdenkingsdienst voor alle landgenoten die omkwamen "in the line of duty". Sinds 1934 organiseert de Vereniging der Belgische Oud-strijders van Groot-Brittannië de ontroerende Belgische plechtigheid aan de Cenotaaf, later aangevuld door de Veteranen van 40-45. Hun raggen dunnen echter jaarlijks uit en daarom werd een "Belgisch steuncomité" opgericht, onder impuls van verschillende vaderlandslievende verenigingen. Dit jaar: besliste de Minister van Defensie, Dhr André Flahaut, dat de Belgische defensiestaf deze plechtigheid zou coördineren in samenwerking met de vriendenkring van de oud-strijders in Groot-Brittannië, het steuncomité en de Belgische ambassade om ervoor te zorgen dat deze traditie niet verloren zou gaan. Hij stond er ook op dat er jongeren aanwezig zouden zijn. Onze Cenotaafparade getuigt nog steeds van de prijs die we allemaal, Britten en Belgen, mannen en vrouwen, jong en oud, betaalden voor onze vrijheid, tot tweemaal toe. Het is belangrijk dat onze jongeren dit ook meekrijgen, dit beseffen, zich dit herinneren wanneer ze zelf keuzes zullen moeten maken.

We will remember them!

### **CÉRÉMONIE DU DIMANCHE 16 JUILLET 2006**

Cette cérémonie était présidée par Monsieur Herman DE CROO, Ministre d'Etat et Président de la Chambre.

Notre fraternelle y était présente avec trois drapeaux, le national porté par M. FESTRAETS, celui de Liège porté par M. LIBERT et celui du Brabant porté par M. NOËL.



## FRATERNELLE / VERBROEDERING



04 / 10 / 2006	BRUSSELS	Maison des Ailes Huis der Vleugels	Réunion/Vergadering Sec Brabant
19 / 10 / 2006	BEAUVECHAIN	Kwartier/Quartier	Repas/Maaltijd 60° ans/Jaar
08 / 11 / 2006	BRUSSELS	Maison des Ailes Huis der Vleugels	Réunion/Vergadering Sec Brabant
11 / 11 / 2006	BLANKENBERGE	Monument	Bloemen neerlegging aan het monument (Sec West Vlaanderen)
03 / 12 / 2006	KLERKEN	't Rozenhof	St Barbara Sec West Vlaanderen
06 / 12 / 2006	BRUSSELS	Maison des Ailes Huis der Vleugels	Réunion/Vergadering Sec Brabant
07 / 12 / 2006	MEERDAAL	Kwartier/Quartier	St Barbara / Ste Barbe
09 / 12 / 2006	BRUSSELS	Maison des Ailes Huis der Vleugels	St Barbara/Ste Barbe Sec Brabant
12 / 12 / 2006	BRUSSELS	Club Prins ALBERT	Conseil d'Administration Raad van Bestuur